

Hantverkare i byn

Viktor Pettersson, snickare



Kortet är från 1944. Viktor skötte även om hönsen om det behövdes. I bakgrunden syns Herbert Janssons "Rielada" som fanns kvar fram till ca 1960 talet.

Viktor Pettersson bodde i kammaren i uthuslängan hos Elin och Kalle Strömberg i 35 år. Han kom ursprungligen från Ununge. Viktor snickrade träbaljor, laggkärl, lagade hästredskap m.m. ofta till Kista hembygdsgård och till Herbert Jansson (Wiktor Jansgården). Särskilt trivdes han på Wiktor Jansgården eftersom Matilda lagade så god mat som han blev bjuden på. Däremot snickrade han inte möbler eller vistades i ladugården eller bland hästar. När han gick till byn för att hälsa på gick han inte på vägen utan använde en gångstig förbi skjutbanan utmed åkern. Han använde inte cykel utan gick alltid till fots, även när han gjorde arbeten. När han kom till byn besökte han gärna någon som ville spela kortspelet "Blaren" (Kille) eller för att lösa korsord tillsammans. Han snusade och hade fickorna fullt av gammalt snus. Till jul och till midsommar skurade Elin hans blanka smutsiga byxor rena med en skurborste. Han dog 1952, 83 år gammal efter att ha tillbringat 2-3 år på ålderdomshemmet Solhem.

Berättat i maj 2013 av Ingeborg Andersson (Skräddargården)



Olika laggkärl funna på Wiktor Jansgården. De två till vänster användes till tvätt. Den höga med lock till förvaring av matvaror. Till höger en smörkärna. Den minsta användes troligtvis till förvaring av saltat kött eller liknande eftersom träet är något åtgånget och "lugget". (stycket tillagt av Margareta Eriksson)