

## J. August Johansson- Skepparen på Sand

Nedtecknat oktober 2013 av Kjell Westerberg. Framtagande av foton och skanning Margareta Eriksson.



August Johansson föddes 1864 i Roslagsbro, närmare bestämt i Lugnet, Noor. Familjen flyttade till Boda, Gåsvik, när August var sex år. Där kom han tidigt i kontakt med sjöfart och skeppsbyggeri. Vid tretton års ålder mönstrade han på som kock på en skonert. Sedan fick han alltmer sjömansmässiga uppgifter, exempelvis jungman, på andra båtar och redan vid femtons års ålder hade han besökt Sidney i Australien och andra länder på vägen dit. Under vintrarna, då skeppen ofta var i vinterkvarter, studerade han sjökunskap och han kunde därför som 23-åring mönstra på som styrman. Året efter startade han sin karriär som befälhavare på en skonert som han själv ägde. Så fortsatte hans sjömansliv och rederi-verksamhet fram 1910-talet, då segelfartygens tid var över och ångfartygen tog över. Han avslutade dock sitt sjömansliv på mindre ångfartyg.

Han hade kombinerat sitt sjömansliv med ett familjeliv ”på deltid”. Den första hustrun avled i barnsäng 1900. Hustrun och de fem barnen bodde då på Björkö, dit familjen hade flyttat 1894 från Tjockö. År 1916 köpte Johansson tillsammans med sin andra hustru, Augusta Eriksdotter, en fastighet, Senneby 2:8, på Sand där han försörjde familjen med mer ”jordnära” arbeten. År 1936 skrev han sina memoarer ”Sjömanslivet i forna dagar” som tack vare sonen Tore också finns översatta till engelska. Skeppare Johansson var också en talangfull målare med självupplevda segelfartyg som motiv. Efter hans död 1953 donerades alla hans sjömansinventarier och tavlor till Kista hembygdsmuseum i enlighet med hans önskan.



Skeppar Johansson med hustrun Augusta

Födelsedagsfirande hos skeppar Johanssons på hans 70 års dag 1934.



Bilden visar gården med de två fastigheterna och uthus. Bilden är från maj 1966.

**Här följer några foton på fartyg som kapten Johanssonseglande på under sin sjömanstid 1878-1912.**

Korten är fotograferade från de tavelsamlingar som Johansson egenhändigt har målat. Tavlorna hänger i museet på Kista Hembygdsgård.



