

Fastigheten Nor 1:10, 1:26

Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08



Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930



Kortet är taget ca 1950 tal



Frida och
Georg
Karlsson på
tomten
utanför huset
runt 1930-
talet

Fastighetens historik

Karl Gustav Karlsson kom som dräng till Senneby nr 1 från Näs i Roslagsbro, troligen 1849 eller 1850, och hans hustru **Anna Stina Jansdotter** kom också som piga, troligen till någon i byn. År **1853** stod **Karl Gustav Karlsson** som nybyggare när han **köpte** ”hälften af den till tre åttandedels mantal N_o 3 Senneby i Vaddö socken hörande andel af Noors utjord som är belägen vester om byvägen, ”Noors tæet” kallad”.

Den 18 februari 1893 ”gör Vaddö och Häfverö Tings veterligt, Rätt att lagfart jemlikt Kongl. Förordningen den 16 Juni 1875, denna dag blifvit beviljad **för Karl Karlsson och Karolina Karlsdotter** å hälften af den till tre åttandedels mantal N_o 3 Senneby i Vaddö socken hörande andel af Noors utjord, deraf Karl Karlsson bekommit den mark, som är belägen öster, och Karolina Karlsdotter den mark, som är belägen vester om byvägen, ”Norrs tæet kallad, i arf efter deras aflidna **föräldrar Karl Gustaf Karlsson och hans hustru Anna Stina Jansdotter enligt arfskifte** den 31 Januari 1893”.

Den 14 januari 1903 säljer Karolina Karlsdotter enligt köpebrev ”Jag Karolina Karlsdotter upplåter och försäljer härmed till **J. E. Jansson och hans hustru Augusta Jansson** i Östernäs den mig tillhöriga andel af Noors utjord med derå varande hus under 3/8 mantal N^o 3 Senneby i Väddö socken att genast tillträdas emot en öfverenskommen köpesumma af ettusen /1000/ kronor, som jag tillfullo bekommit hvarför de härmed kvitteras; alltså afhänder jag mig berörda fastighet och tillagnar densamma köparna att everldeligen ega och besitta så som all annan deras välförvärfvade egendom”.

Den 3 juli 1911 säljer J.E. Jansson till Enock Joel Jansson ” den väster om byvägen ”Noors tået” belägna mark utav hälften av den till 3/8 mantal Senneby N^o 3 förr hörande andel av Noors utjord, i jordregistret betecknad Noor 1¹⁰, i Väddö socken” ”alla derå befintliga hus i enlighet med den 3 juli 1911 upprättadt köpekontrakt och som den deri bestämda köpeskillingen Kronor öpetTolfhundra /1200/”. Köpet betalades genom att ”köparen öfvertager betalningsansvaret för å lägenheten befintliga in-teckning utfärdad den 14 januari 1903 med 5% ränta resterande kapital Kronor Niohundra /900/ med derå obetald ränta till tillträdesdagen Etthundratjugosju /127/ Kr 50 öre resterande Etthundrasjuttio två /172/ Kronor 50 öre erlägges den 14 mars 1912.”.

I juli 1928 säjs fastigheten till Georg och Frida Karlsson enligt revers. Till innehavaren härav betalar undertecknad vid anfodran kronor /500/ Femhundra jämte därå löpande 5% årlig ränta från denna dag till full betalning sker och medgiva vi långivaren att utan vårt vidare hörande till säkerhet för såväl kapital som ränta söka och erhålla in-teckning i den oss tillhöriga å den väster om byvägen ”Noorstået belägna mark utav ½ av den till 3/8 mantal Senneby nr 3 i Väddö socken hörande andel av Noors utjord Noor 1¹⁰. Valuta bekommen som härmed reverseras och försäkras av KG Karlsson och Frida Josefina Karlsson

Min anknytning till fastigheten

Min hustru Kersti Götesson köpte fastigheten 1972. Kersti avled 1989 och därefter övergick fastigheten till mig. År 2005 överlät jag fastigheten till mina döttrar Annika och Berit Götesson,

Så här ser fastigheten ut idag



Fynd i samband med om och tillbyggnad av fastigheten Nor 1:26 som pågick under åren 1991-2003.



1. a

Vid schaktning för torpargrund kom en stenläggning fram som jag tolkar är ena halvan av en källargrund som var belägen vid östra gaveln på huset, den andra halvan var utanför husgrunden. Den schaktningen gjordes med grävmaskin och de jordmassorna hade jag inte kontroll på, så troligen fanns den andra delen av källargrunden där, de hamnade på jordtippen.



1. b

Kortet utvisar väggen i köket med olika tapeter under renoveringen. Under tapeten satt tidningar från 1902. Tidningen var adresserad till ...

2. Det andra fyndet gjordes när isoleringen på övervåningen skulle höstas (roslagsdialekt =ösas) ut .

Den isoleringen bestod av jord, sand, löv, myrstack och sanden hade sådan tyngd att takbjälkarna hade böjts ner några centimeter. Det märkliga var att efter en tid var bjälkarna raka . Mycket märkligt att efter så lång tid varit böjda.

Fynden som gjordes var ett tackkort som var sänt från Blekinge år 1877 adresserat till Herr C Gustaf Karlsson Senneby - Nor Vaddö det var av denna anledning jag fick veta vem den första ägaren var.

Jag besökte biblioteket och kontrollerade husförhörslängden för att eventuellt finna C Gustaf Karlsson fann honom på år 1877. Jag följde honom bakåt till år 1850. Han kom som dräng till Gård nr 1. Uppgifter om Gustaf Karlsson finns i ägarlängden för Noret 1:26.

3. Tredje fyndet var det jag trodde skulle vara en bärnsten. Jag tänkte låta någon dela på den och göra ett smycke i form av en droppe till mina döttrar Berit och Annika.

Jag kontaktade guldsmeden Carlander i Norrtälje vilken ställde sig frågande till mitt påstående att det är bärnsten. Vi bör kontakta någon som kan något om bergarter, tyckte Carlander. Efter en tid var jag hos Carlander och fick då veta att det var realgar s4 arsenik och svavel som endast finns i Rumänien och Asien. Hur det har hamnat i isoleringen i Noret är en fråga.

Foto



4. Fynd fyra var en komplett yxa samt några andra papper som innehöll uppgift om C Gustaf Karlsson Senneby Nor Väddö.

Foto



5. Fynd fem var ett dokument om ett redarsammanträde. ”Sammanträde med skeppen Annameta och Charles rederi hålles hos undertäknad, Tisdagen den 30 Innvarande Desember kl 10 förmiddag. Harg den 19 Desember 1902”. Anna & Metas skans (besättningens bostad) finns idag på Sjöfartsmuseet i Elmsta.



SKANS. Skansen från fartyget Anna & Meta.

Bild från Norrtälje tidning augusti 2013