

”Vårat Haf ”- Skötgår'n vid Karviken.

Sammanställt av Thure Herbertsson, oktober 2012

Skötgår'n vid Karviken är sedan gammalt Senneby byalags fiskeläge. Markområdet är över 8000 m² stort. Skötgår'n och fiskevattnet är de mantalsatta gårdarnas gemensamma egendom. Detta var av stort värde under äldre tiders självhushåll. Tillhörande fiskerätt gäller 300 m. ut i havet och längs stranden av Sennebys markinnehav, mellan Karviken och Rönnskärs udde.

På Skötgår'n har säkert funnits fler bodar och övernattningsstugor än de två kvarstående. Stugor och bodar kunde, då som nu, varit gemensamma. Övernattning var vanlig då näten lagts på kvällen och togs upp tidigt följande morgon. Här har även funnits s.k. gistgårdar för upphängning av skötar och nät.

Sedan 40-talet har inte någon mantalsatt gård varit ägare vare sig till stugan eller boden, ej heller har de varit i byalagets ägo. Till slutet av fyrtioalet ägdes stugan av Skepparen J. Aug. Johansson, mantal Senneby-Sand 2:8. Den siste ägaren till stugan var Leena Linsalu, fritidsboende i Senneby-Vik 7:17, som 1990 överlät den till Senneby byalag. Den siste ägaren till boden var Henry Mattsson, Senneby-Nor 1:7, som 1996 överlät den till byalaget. Henry Mattssons far, Karl Mattsson, arrenderade fiskevattnet och Skötgår'n under 1920-, 30- och 40- talen och till början av 50- talet. Han hade då, förutom befintlig bod, även en övernattningsstuga som stod ca 6 meter närmare viken än den nu bevarade stugan.

Vid övertagandet var både stugan och boden i stort behov av renovering. För åtgärder av bärande konstruktioner anlätades byggmästare Sture Götesson, Elmsta, som även ansvarade för läggning av vasstaket på stugan.

Övriga renoveringar har utförts av byalagets eget folk, som en aprildag varje år samlas för att arbeta med åtgärder på byggnader och mark. Några har även på andra tider utfört snickerier. Stugans inre beklädnad har till stor del försetts med okantad alpanel, som är uppsågat ur timmer från Skötgår'n.

Skötgår'n som granne till skjutfältet

Väddö Skjutfält har sedan 1948 varit rågångsgranne med Skötgår'n, Sennebys byalag gemensamma fiskelägen vid Karviken.

Skjutfältet tillkom i slutet av 1930-talet genom köp av skogsmark från gårdar i byarna Västernäs, Östernäs och Rangarnö. År 1948 utvidgades skjutfältet med köp av skogsmark från fyra gårdar i Senneby; från Örviken i söder – då gränsade från Västernäs rågång - till Karviken i norr, med gräns mot Skötgår'n.

År 1964 köptes ytterligare skogsmark från Senneby. Skjutscholans hela markinnehav omfattade sammanlagt ca 375 hektar med en kuststräcka på ca sju km, från Samnäs fjärden i söder till Karviken i norr.

Trots detta stora markinnehav hade skjutfältet, i början av 1970-talet stort intresse av ytterligare markköp, nämligen, Senneby byalags gemensamma markområde, Skötgår'n vid Karviken på drygt 8000 kvm. Motiveringen var att området skulle behövas som skyddszon vid skjutövningar. Vi erbjöds ett pris på 25 000 kr.

Från byalaget var intresset till en försäljning påtagligt delade; ”några absolut för - men de flesta absolut emot, en försäljning.” Köpet kom att gå i stå på grund av för svag motivering. Här följer vad byrådirektör G. Fredelius från fortifikationsförvaltningen meddelade den 1 december 1971.

Ifrågasatt förvärv för Kronans räkning av bysamfälligheten vid Karviken, Väddö, jämte del av samfällid väg.

Fortifikationsförvaltningen får härigenom – efter samråd med chefen för Armen – meddela, att förvaltningen beslutat att för närvarande icke vidta ytterligare åtgärder för förvärv av rubricerade samfällida mark.

Fredsorganisatoriska förändringar kan eventuellt framledes föranleda frågans återupptagande.

Om köpet hade fullföljts hade nyttjandet av vårt mycket gamla fina fiskeläge och rekreationsområde gått förlorat.

”- Framledes får ej skäl uppstå som föranleder ett återupptagande av frågan.”

Så här såg boden och stugan ut före renovering



Nedan visar arbeten med att skaffa fram byggmaterial och med renoveringen



Stora stockar tas om hand.



Sture Götesson (Senneby Noret 1:26) och Åke Andersson (Senneby 6:2:) bilar timmerstock till fiskeboden.



Onny Andersson (Grönlund) och Åke Andersson arbetar med stockarna.

Så här ser stugan ut invändigt idag



Stures Götessons sambo Kerstin Baesel (Senneby Noret 1:26) skriver i gästboken.