

Fastigheten Senneby 8:1



Det hus som i dag står på fastigheten som i dag heter Senneby 8:1 byggdes 1888 av snickaren Jan-Erik Boman, bördig från Senneby och fastigheten Grönlunds. Jan-Erik var son till "tusenkonstnären" Erik Boman och hans hustru Johanna Fredrika. Jan-Erik hade 1887 tillsammans med sin far för 400 kr på 50 år köpt området "Bakstängan" som förutom marken bestod av båtsmanstorpet nr 73 där båtsmannen Fergman tidigare bott.

Avsikten med köpet var att bygga ett hus till Jan-Erik och hans blivande fru Maria Sofia Mattsdotter, piga i Södersund.

Huset blev sannolikt klart 1888 och bestod av kök, kammare och rum, salen, på nedre botten och ett rum på vinden. Det nya namnet på fastigheten kom efter att huset färdigstälts att bli "Senbyberg". I rummet hade Jan-Erik sin snickeriverkstad. Familjen kom så småningom att bestå av Jan-Erik, Maria och tre döttrar, Jenny, Nanny och Emmy.

Till fastigheten hörde en ladugård med plats för en ko och en kalv. Jan-Erik var en duktig snickare men var trots detta tvungen att ta andra tillfälliga arbeten för att försörja familjen. 1898 köpte Jan-Erik och hans bror hela fastigheten, det gamla "Bakstängan", för evärdelig tid.

1938 avled Jan-Erik och kvar i huset bodde då mamma Maria och dottern Emmy.

I början av 1940-talet flyttade de båda från huset som då kom att stå tomt.

1946 hölls auktion på fastighet och inventarier och fastigheten ropades in av Kalle och Elin Strömberg som då genom arv redan var hälftenägare.

De styckade efter en tid av tomten med det av Jan-Erik byggda huset och sålde det 1950 men behöll resten av fastigheten med båtsmanstorpet, ladugården, jord och skog.

Köpare av huset och tomten, som då kallades "Bomans stuga" fick det mer byråkratiska beteckningen Senneby 8:1, var Lennart Malmfält från Stockholm vars familj, hustrun Sassa och sönerna Bertil och Anders, sedan ett par år hyrt "Öhmans stuga" i Senneby som sommarställe och fattat tycke för byn.

Avsikten med köpet var att ha det som fritidshus. För att detta skulle fungera krävdes en viss upprustning av det delvis rejält slitna huset. En vattenledning drogs från brunnen och en handpump installerades i köket, ett köksavlopp anlades och nytt golv lades i

snickeriverkstaden som nu blev vardagsrum. Dessutom målades och fejdades det i stor omfattning. På tomten byggdes också en vedbod och dass.

Brunnen sinade ofta vid torra somrar och 1965 borrhades en brunn, 48 meter djup, som försågs med hydrofor och elektrisk pump och 1969 höjdes den hygieniska standarden oerhört när den gamla vedboden revs och ersattes av en ny byggnad med dass, vedbod, bastu och dusch.

På 60-talet inreddes vinden med ytterligare ett rum och det gamla rummet på vinden rustades upp och fick isolering.

Efter dessa om- och tillbyggnader har huset efterhand moderniserats men den gamla stilen har bevarats. 2013 lades taket om med nytt tvåkupigt lertegel.

Sassa Malmfält avled 1977, vid 60 års ålder medan Lennart levde till 2009 då han avled 94 år gammal.

Ägare till Senneby 8:1 är nu Bertil Malmfält som tillbringat många somrar och även sportlov, jular och påskar där liksom hustrun Inger och sönerna Fredrik och Andreas. På senare år har den fjärde generationen Malmfält börjat tillbringa en del av sin fritid på "Torpet" som är familjens namn på huset.

Nedtecknat av Bertil Malmfält 2013



På bilden längst fram syns Anders med Herberts Janssons stövare Dolly. Den som böjer sig ner är Bertil. Sittande från vänster är Sassa Malmfält, Elin Jansson, Signe Jansson, Gunhild Johansson, Herbert Jansson och mitt emot Sassa sitter Göte Westman, dräng hos Herbert . Kortet är från ca 1951.



I hammocken från vänster Lennart och bredvid honom Herbert Jansson. Kortet är från runt 1950-talet.



I förgrunden Elin Jansson.



Stående från vänster Gunhild Johansson, sittande på vagnen Bertil, Sassa, barnet i hammocken är Elisabet Eriksson, barnbarn till Signe Jansson som sitter bredvid och Gun Ingels. Kortet är från tidigt 1960-tal.



Bertil, Sassa, Anders och hunden Voitto. Runt 1950-talet



Bertil kör hölass med Anders på lasset utanför Torpet. Runt 1950- talet.



Bertil, Anders och Lennart på vedbacken.



Farfar, Anders och Herbert Jansson vid huggkubben.



Maj 1981